

29

Πορευθείτε σε όλα τα έθνη

«**Π**ηγαίνετε σε κάθε γωνιά της γης και κάνετε όλους τους ανθρώπους μαθητές μου. Διδάξτε τους όλα όσα δίδαξα σε σας και βαπτίστε

τους στο όνομα του Πατρός και του **Υιού** και του Αγίου Πνεύματος». Με αυτά τα λόγια του Χριστού προς τους μαθητές του τελειώνει το ευαγγέλιο του Ματθαίου.

Οι μαθητές τώρα είχαν μια σημαντική αποστολή στη ζωή τους: Να κηρύξουν το «Ευαγγέλιο», το χαρμόσυνο νέο για τον ερχομό του λυτρωτή των ανθρώπων. Δεν ήταν πια απλοί μαθητές, αλλά **Απόστολοι** και το έργο τους ήταν **καθολικό**, δηλαδή για όλο τον κόσμο.



Η ιεραποστολική δράση των Αποστόλων

Πράγματι οι Απόστολοι διέδωσαν το «Ευαγγέλιο» στα **πέρατα της οικουμένης**. Όλοι οι λαοί, ανεξάρτητα από το χρώμα, τη φυλή, τη γλώσσα και τις παραδόσεις τους έχουν δικαίωμα να ακούσουν το μήνυμα του Χριστού. Κάθε άνθρωπος, αφού πληροφορηθεί για την πίστη αυτή, μπορεί ελεύθερα ν' αποφασίσει, αν θα την ακολουθήσει.

Η Εκκλησία συνεχίζει το έργο των Αποστόλων, γι' αυτό και λέγεται «**αποστολική**». Επειδή αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, είναι «**καθολική**». Όλοι οι χριστιανοί συμμετέχουν στο έργο αυτό της Εκκλησίας και γίνονται, με τον τρόπο τους ο καθένας, δάσκαλοι της αγάπης και της αλήθειας του Χριστού. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που έχουν αφιερώσει αποκλειστικά τη ζωή τους στο σημαντικό τούτο σκοπό. Αυτοί είναι οι **ιεραπόστολοι** που θα γνωρίσουμε στη συνέχεια.



Μαθαίνω τις λέξεις

Υιού (ο Υιός): Γιος.

πέρατα της οικουμένης: Απ' άκρη σ' άκρη της γης.

ιεραπόστολοι: Μοναχοί ή ιερείς που πηγαίνουν σε μη χριστιανικές χώρες, για να διαδώσουν το χριστιανισμό.

Οι ιεραπόστολοι Αιδέσιος και Φρουμέντιος



Ένα σπουδαίο παράδειγμα απλών ανθρώπων που έγιναν ιεραπόστολοι του Χριστού είναι και αυτό του Αιδέσιου και του Φρουμέντιου, δυο νεαρών χριστιανών από την Αίγυπτο, που ναυάγησαν στις ακτές μιας άγνωστης χώρας. Μια άγρια φυλή που κατοικούσε εκεί τους οδήγησε σαν σκλάβους στο βασίλειό τους, στην πόλη Αξώμη της Αιθιοπίας. Ο βασιλιάς τούς συμπάθησε και τους έδωσε αξιώματα: έκανε το Φρουμέντιο γραμματέα του και τον Αιδέσιο οινοχό* του παλατιού.

Οι δύο νέοι, που είχαν μεγάλη πίστη, άρχισαν να κηρύττουν για το Χριστό στους Αιθίοπες. Σύντομα άρχισαν να χτίζονται και χριστιανικοί ναοί στην Αιθιοπία. Όταν πέθανε ο βασιλιάς και άφησε πίσω του δυο ανήλικα παιδιά, ο Φρουμέντιος έγινε παιδαγωγός του διαδόχου.

Μετά από χρόνια η νοσταλγία τούς έφερε πίσω στην πατρίδα τους, την Αίγυπτο. Παρουσιάστηκαν στον τότε Πατριάρχη, το Μεγάλο Αθανάσιο, και του μίλησαν για το έργο τους στην Αιθιοπία. Ο Φρουμέντιος μάλιστα τον παρακάλεσε να στείλει ιεραποστόλους, για να μπορέσουν όλοι οι Αιθίοπες να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο. Φυσικά ο Μέγας Αθανάσιος αναγνωρίζοντας το σπουδαίο έργο του Φρουμέντιου και αφού κατάλαβε πως και ο ίδιος το επιθυμούσε, τον χειροτόνησε επίσκοπο και τον έστειλε μαζί με άλλους ιεραποστόλους πίσω στην Αιθιοπία, για να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το έργο του. Οι Αιθίοπες χάρηκαν πολύ με τον ερχομό του και ο διάδοχος, που είχε γίνει πια βασιλιάς, βαπτίστηκε χριστιανός. Πολλοί ακολούθησαν γρήγορα το παράδειγμά του. Το ιεραποστολικό έργο στην Αιθιοπία δε σταμάτησε με το θάνατο του Φρουμέντιου. Συνεχίστηκε με ζήλο** και σήμερα η Αιθιοπία είναι μια χριστιανική χώρα.

Γράφω τις σωστές προτάσεις

Οι παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένες. Σκέψου και γράψε τις σωστές χρησιμοποιώντας όπου μπορείς τις καινούριες λέξεις που έμαθες: **αποστολική, καθολική, Υιός και Άγιο Πνεύμα, πέρατα της οικουμένης, ιεραπόστολοι.**

1. Η Εκκλησία του Χριστού είναι μόνο για τους Έλληνες.

2. Οι χριστιανοί βαπτίζονται στο όνομα μόνο του Πατρός.

3. Επειδή η Εκκλησία συνεχίζει το έργο των Αποστόλων λέγεται εργατική.

4. Οι Απόστολοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο μόνο στην Ελλάδα.

5. Η διδασκαλία του Χριστού είναι για λίγους μόνο ανθρώπους.

6. Όσοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο σε μη χριστιανικές χώρες λέγονται Επίσκοποι.

* οινοχός: Αυτός που σερβίρει κρασί, ο κεραστής.

** με ζήλο: Με ενθουσιασμό και προθυμία.

Βλέπω και μαθαίνω

Στη διπλανή εικόνα μπορείς να δεις έναν ορθόδοξο χριστιανικό ναό στην Κένυα. Είναι φτιαγμένος με τα πιο απλά υλικά: λάσπη, πέτρες, ξύλα και λαμαρίνα.

Στην Ελλάδα πώς είναι φτιαγμένοι οι ναοί; Παρατήρησε το σχήμα τους και τα υλικά που είναι χτισμένοι. Βρες τις ομοιότητες και τις διαφορές με το ναό στην Κένυα.



Πηγή φωτ.: www.apostoliki-diakonia.gr

Συζητώ μέσα στην τάξη

Όλοι οι χριστιανοί συμμετέχουν στο αποστολικό έργο της Εκκλησίας και στη διάδοση της διδασκαλίας του Χριστού. Με ποιους τρόπους γίνεται αυτό καθημερινά πράξη;

Με λίγα λόγια

- ✓ Μετά την Ανάστασή του ο Χριστός είπε στους μαθητές του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο.
- ✓ Ο Χριστός δεν ξεχώρισε κανένα άνθρωπο, αν είναι άσπρος ή μαύρος, άνδρας ή γυναίκα, πλούσιος ή φτωχός κ.λπ.
- ✓ Η Εκκλησία του Χριστού είναι καθολική (για όλους τους ανθρώπους) και αποστολική (συνεχίζει το έργο των Αποστόλων).
- ✓ Οι ιεραπόστολοι είναι άνθρωποι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη συνέχιση του έργου των Αποστόλων.
- ✓ Όλοι οι χριστιανοί με τον τρόπο τους βοηθούν στη διάδοση του Ευαγγελίου.
- ✓ Η ιστορία του Αιδέσιου και του Φρουμέντιου, που κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ιεραποστολής.

**Με μία φράση**

Οι πρώτοι Απόστολοι εφάρμοσαν την εντολή του Χριστού για τη διάδοση της πίστης και το έργο αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα από τους χριστιανούς.

Κύριλλος και Μεθόδιος: Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς

Όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, η Εκκλησία είναι αποστολική και καθολική. Δηλαδή κηρύττει το Ευαγγέλιο σε κάθε γωνιά της γης.

Ακολουθώντας λοιπόν αυτή την παράδοση, ο αυτοκράτορας Μιχαήλ κατά τα βυζαντινά χρόνια, έστειλε στους σλαβικούς λαούς της βόρειας Ευρώπης δυο αδέρφια από τη Θεσσαλονίκη, για να διαδώσουν τη χριστιανική πίστη. Αυτοί ήταν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος που είχαν πολύ μεγάλη μόρφωση.

Το έργο τους ήταν πολύ δύσκολο, γιατί οι λαοί αυτοί δεν είχαν δικό τους αλφάβητο και επομένως δεν μπορούσαν ούτε να διαβάσουν ούτε να γράψουν. Έτσι λοιπόν πριν ξεκινήσουν την ιεραποστολή ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, επινόησαν ένα νέο αλφάβητο, το σλαβικό (ή κυριλλικό), για να μπορέσουν οι σλαβικοί λαοί να γνωρίσουν τη χριστιανική διδασκαλία. Πράγματι, πολύ γρήγορα εμφανίστηκαν οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Οι δυο αδελφοί μετέφρασαν στη σλαβική γλώσσα τα κείμενα της Αγίας Γραφής και της Θείας Λειτουργίας.

Η γραπτή γλώσσα είναι σημαντικό στοιχείο κάθε **πολιτισμού**. Γι' αυτό, το έργο των δυο αδελφών από τη Θεσσαλονίκη

στους σλαβικούς λαούς ήταν διπλό. Δε διέδωσαν μόνο το Ευαγγέλιο, αλλά βοήθησαν πολύ και στην **ανάπτυξη** του πολιτισμού των λαών αυτών. Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος δεν επέβαλαν στους Σλάβους την ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά ήθη και έθιμα. **Σεβάστηκαν τον πολιτισμό τους και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα** του.

Σιγά σιγά, χάρη στο σλαβικό αλφάβητο ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε στην Τσεχία, την Ουγγαρία και αργότερα στη Βουλγαρία και τη Ρωσία. Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος είναι Άγιοι της Εκκλησίας. Οι σλαβικοί λαοί τους αγαπούν πολύ και τους ονομάζουν προστάτες και φωτιστές* τους.

Μαθαίνω τις λέξεις

πολιτισμός: Το σύνολο των υλικών (κτίρια, μνημεία) και των πνευματικών στοιχείων (λογοτεχνία, τέχνες, επιστήμες) ενός λαού.

ανάπτυξη: Η πρόοδος, η εξέλιξη και η βελτίωση των στοιχείων του πολιτισμού ενός λαού.

ιδιαίτερο χαρακτήρα (του πολιτισμού): Τα στοιχεία ενός πολιτισμού που τον κάνουν να διαφέρει, να ξεχωρίζει από τους άλλους.

*Η ζωή και το έργο
του Κύριλλου
και του Μεθόδιου*



*Η γραπτή γλώσσα
και ο πολιτισμός*

* φωτιστής: Ο άνθρωπος που προσφέρει στα γράμματα και τον πολιτισμό.

Το Σλαβικό Αλφάβητο И Л А К Э Д П Ф Е С О Ж Б Т В Л Я Х М Ш Ц У Н Г Ю Р

Συζητώ και απαντώ

Συζητήστε τη σημασία της δημιουργίας του σλαβικού αλφάβητου από τον Κύριλλο και το Μεθόδιο και μετά απαντήστε στις ερωτήσεις:

1. Ποιό στοιχείο είναι σημαντικό για κάθε πολιτισμό;

2. Ποιό ήταν το διπλό έργο του Κύριλλου και του Μεθόδιου;

α) _____

β) _____

3. Τι σεβάστηκαν στους Σλάβους ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος;

4. Πώς ονομάζουν οι Σλάβοι τον Κύριλλο και το Μεθόδιο;

Βλέπω και μαθαίνω

Οι δυο αδελφοί, ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη, ταξίδεψαν προς το βορρά περνώντας από διάφορες χώρες όπου κήρυξαν το Ευαγγέλιο. Όπως βλέπουμε στο διπλανό χάρτη έδρασαν κυρίως στη **Σλοβακία**, τη **Μοραβία** και τη **Βοημία**.

Βρες κι εσύ σε ένα σύγχρονο χάρτη τις περιοχές αυτές. Μπορείς τώρα ν' αντιγράψεις το χάρτη και να τον χρωματίσεις με χρώματα που εσύ προτιμάς.



Με λίγα λόγια

- ✓ Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος είναι οι ιεραπόστολοι των Σλάβων.
- ✓ Για να πετύχει το έργο τους, οι δυο αδελφοί δημιούργησαν το σλαβικό αλφάβητο.
- ✓ Με το νέο αλφάβητο δε διέδωσαν μόνο το Ευαγγέλιο, αλλά βοήθησαν και στην ανάπτυξη του σλαβικού πολιτισμού.
- ✓ Σεβάστηκαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των σλαβικών λαών κι έγιναν φωτιστές τους.



Με μία φράση

Από την ιεραποστολή του Κύριλλου και του Μεθόδιου μπόρεσαν οι σλαβικοί λαοί να γνωρίσουν το δρόμο του Χριστού χωρίς να χάσουν την ταυτότητα του έθνους και του πολιτισμού τους.

Μιλήσαμε στο προηγούμενο μάθημα για το ιεραποστολικό έργο του Κύριλλου και του Μεθόδιου, οι οποίοι κήρυξαν στις βόρειες χώρες το λόγο του Θεού και την αγάπη που μας δίδαξε ο Χριστός.

Χριστιανοί ιεραπόστολοι απ' όλα τα σημεία της γης έφτασαν και στις μακρινές χώρες της Ανατολής. Θέλησαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους όλων των εθνών να γνωριστούν και να **επικοινωνήσουν** μεταξύ τους, προσφέροντάς τους ένα πολύτιμο δώρο: την πίστη στο Χριστό.



Οι χριστιανοί διαδίδουν το λόγο του Θεού στην Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία και Κορέα

Στην **Ινδία**, στην πολύβουη* *Καλκούτα*, οι ιεραπόστολοι δημιούργησαν **χριστιανικές κοινότητες**. Η φτώχεια όμως και η εξαθλίωση της περιοχής έκαναν τις ιεραποστολές να ασχολούνται κυρίως με την **ιατρική περίθαλψη** και την **εκπαίδευση** των πολιτών.

Στην **Κίνα**, τη «*χώρα των δράκων*», ο χριστιανισμός προσπαθεί ακόμη και σήμερα να γίνει γνωστός. Οι Κινέζοι είναι άνθρωποι που αγαπούν την παράδοση και τις τέχνες, γι' αυτό και οι ορθόδοξοι ιεραπόστολοι προσπαθούν με την ενημέρωση και με τη λατρεία να προσελκύσουν το ενδιαφέρον τους.

Στην **Κορέα** έκλεισαν κιάλας εκατό χρόνια από τότε που η «*χώρα της πρωινής γαλήνης*»** γνώρισε το χριστιανισμό, όταν στην πρωτεύουσα της χώρας Σεούλ έφτασε ο πρώτος ιεραπόστολος, που ήταν μάλιστα Ρώσος. Από τότε έως σήμερα πλήθος ιεραποστολές απ' όλο τον κόσμο φτάνουν στη χώρα με τη δυσκολότερη ίσως γλώσσα και τις παγωμένες χειμωνιάτικες μέρες, για να κτίσουν ναούς και σχολεία.

Στην **Ιαπωνία** επίσης ένας Ρώσος ιεραπόστολος ξεκίνησε για πρώτη φορά την ιεραποστολική δράση. Χωρίς να κάνει κριτική στις θρησκείες που συνάντησε εκεί, όπως ήταν ο **βουδισμός**, συνήθιζε να λέει: «*Είμαι χριστιανός, πίστεψε αν θέλεις*».



Μαθαίνω τις λέξεις

επικοινωνήσουν (επικοινωνώ): Μιλήσουν και ανταλλάξουν ιδέες με ανθρώπους.

περίθαλψη: Φροντίδα, περιποίηση.

βουδισμός: Ασιατική θρησκεία βασισμένη στη διδασκαλία του Βούδα.

* πολύβουη: Η περιοχή που έχει πολύ θόρυβο.

** Όπως Ιαπωνία στα ιαπωνικά σημαίνει «η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου», έτσι και στα κορεατικά Κορέα σημαίνει «η χώρα της πρωινής γαλήνης».

Διαβάζω ποιήματα

Το παρακάτω ποίημα ανήκει σε έναν Ινδό ποιητή και μιλάει για την αγάπη. Μπορείς να βρεις και να γράψεις ένα ποίημα Έλληνα ποιητή που να αναφέρεται στην αγάπη;
«Ω Καλκούτα!

Το φύλλο η αγάπη το κάνει λουλούδι.

Το λουλούδι η λατρεία το κάνει καρπό»

(Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, από τα «Παραστρατημένα πουλιά»)

Η ορθόδοξη κοινότητα της Σεούλ

Τα κατηχητικά και τα κατασκηνωτικά προγράμματα, οι μεταφράσεις εκκλησιαστικών κειμένων αποτελούν μερικές μόνο από τις δράσεις της ορθόδοξης χριστιανικής ιεραποστολής στην Κορέα.

Ειδικά στην πόλη της Σεούλ είναι συγκινητικό να μαθαίνουμε πως ο πρώτος χριστιανικός ναός κτίστηκε το 1903.

Ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, καθώς και τα πολλά εσωτερικά προβλήματα, διέκοψαν κατά καιρούς την ιεραποστολική δράση. Όμως η Σεούλ παρέμεινε ένας σημαντικός σταθμός στον οποίο κατέφταναν αποστολές από τη Ρωσία, την Αμερική, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Σερβία και απ' όσες χώρες υπήρχαν ορθόδοξες χριστιανικές κοινότητες.

**Βρίσκω φωτογραφίες**

Να συγκεντρώσεις με τους συμμαθητές σου φωτογραφίες από το διαδίκτυο (www.apostoliki-diakonia.gr) ή το περιοδικό «Πάντα τα Έθνη» (που εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος) για την ορθόδοξη κοινότητα της Σεούλ (Κορέα). Στη συνέχεια μπορείς να τις κολλήσεις σε χαρτόνι και να διακοσμήσεις την τάξη σου.



Πηγή φωτ.: π. Κων/νος Τσίλης.



Πηγή φωτ.: www.apostoliki-diakonia.gr



Πηγή φωτ.: Προσωπικό φωτογραφικό αρχείο π. Κων/νου Τσίλη, www.apostoliki-diakonia.gr

Βρίσκω στο χάρτη

Προσπάθησε να βρεις στην υδρόγειο σφαίρα την Ινδία, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Κορέα. Φτιάξε μαζί με τους συμμαθητές σου ένα μεγάλο χάρτη των περιοχών αυτών και βάζε σημαιάκια με το σύμβολο του σταυρού στις χώρες ή στις πόλεις της Ανατολής που έμαθες ότι υπάρχει ιεραποστολικό έργο.

Με λίγα λόγια

- ✓ Οι ιεραπόστολοι συνεχίζουν το έργο των Αποστόλων και φέρνουν νέα μέλη στην ορθόδοξη Εκκλησία από τη μακρινή Ανατολή.
- ✓ Στην Ινδία, στην Κορέα και στην Κίνα, οι ιεραπόστολοι έχουν ν' αντιμετωπίσουν τη φτώχεια και τις σκληρές συνθήκες της καθημερινής ζωής.
- ✓ Οι ιεραπόστολοι στις χώρες της Ανατολής οργανώνουν τις χριστιανικές κοινότητες, ιδρύουν ναούς και σχολεία και προσφέρουν ιατρική φροντίδα.



Με μία φράση

Όπου κι αν ζουν, οι ιεραπόστολοι βοηθούν τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν και τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής.

Η ορθόδοξη ιεραποστολή στην Αφρική σήμερα

Θυμόμαστε από τις προηγούμενες ενότητες πως ιεραπόστολοι είναι όλοι εκείνοι που ακολουθούν την εντολή του Χριστού, να διαδώσουν το Ευαγγέλιο στα πέρατα της οικουμένης.

Στην Αφρική η ιεραποστολική δράση ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια. Ιεραπόστολοι από την Ευρώπη και την Αμερική συνεχίζουν μέχρι σήμερα να κηρύττουν ότι ο Χριστός αγαπάει το ίδιο όλους τους ανθρώπους σε όποια **φυλή** κι αν ανήκουν, όποιο χρώμα κι αν έχουν.



Αλλά δεν περιορίζονται μόνο στο κήρυγμα. Βοηθούν τους Αφρικανούς και στα προβλήματά τους. Οργανώνουν σχολεία όπου μαθαίνουν τα παιδιά τους γράμματα, ιατρεία όπου τους ενημερώνουν για θέματα υγείας, συσσίτια για όλους. Οι Αφρικανοί μέσα από αυτές τις πράξεις προσφοράς γνωρίζουν το Χριστό της αγάπης και της ελευθερίας.

Όσοι πιστεύουν στο Χριστό βαπτίζονται, μετέχουν στα **Μυστήρια**, καταλαβαίνουν το χριστιανικό γάμο, γίνονται ιερείς. Εκδηλώνουν την πίστη και τα συναισθήματά τους στη χριστιανική λατρεία. Δε διστάζουν μάλιστα να ζωγραφίζουν το Χριστό ...μαύρο. Το ίδιο ζωγραφίζουν και την Παναγία, τη μεγάλη μητέρα όλων μας, όπως την αποκαλούν.

Μαθαίνω τις λέξεις



ιθαγενείς (ο ιθαγενής): Αυτοί που κατοικούν στον τόπο γέννησης και καταγωγής τους.

φυλή: Σύνολο ανθρώπων με κοινή καταγωγή και κοινό χρώμα.

Μυστήρια: Καθεμιά από τις επτά ιερές Ακολουθίες της ορθόδοξης Εκκλησίας (Βάπτισμα, Χρίσμα, Θεία Ευχαριστία, Εξομολόγηση, Ευχέλαιο, Γάμος, Ιεροσύνη).

Διαβάζω ποιήματα

Διαβάζω το ποίημα για το μαύρο Χριστό και στη συνέχεια βρίσκω και ανακοινώνω στην τάξη ποιήματα για το Χριστό ή την Παναγία.

Ο μαύρος Χριστός

Γυρεύω έναν ντόπιο ζωγράφο,
για να μου φτιάσει ένα μαύρο Χριστό.
Να μου ζωγραφίσει τον Κύριό μου και Πατέρα μου
μ' έναν όμορφο χιτώνα
σαν κι αυτόν που φοράει ο δικός μου γονιός.
Άκουσέ με, Χριστέ μου και Πατέρα μου:
οι λευκοί σε παράστησαν
σαν έναν ωραίο άντρα από τη δική τους φυλή,
οι κόκκινοι Ινδιάνοι σε ζωγράφισαν
ίδιο μαζί τους,
οι κίτρινοι σου δάνεισαν το χρώμα τους.
Θα αρνηθείς τώρα
να πάρεις και το δικό μου χρώμα,
το μαύρο;

(Αφρικανική ποίηση από το περιοδικό «Πάντα τα Έθνη», τεύχος 3, 1982)



Η ορθόδοξη ιεραποστολή στην Ουγκάντα και στην Κένυα

Η Ουγκάντα και η Κένυα αποτελούν δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα ιεραποστολικής δράσης στην Αφρική, που αξίζει να μελετήσουμε με προσοχή.

Στην **Ουγκάντα**, μια περιοχή ταλαιπωρημένη από τις συχνές πολεμικές συγκρούσεις, οι κάτοικοι κάνουν προσπάθειες να ξεπεράσουν τα καθημερινά προβλήματά τους. Με τη βοήθεια ορθόδοξων ιεραποστόλων απ' όλο τον κόσμο, η Ουγκάντα προσπαθεί να αναπτύξει τις γεωργικές καλλιέργειές της, να κτίσει ναούς, σχολεία και να γιατρέψει τις πληγές από τους πολέμους.

Στην **Κένυα**, το έργο αγάπης της ορθόδοξης ιεραποστολής κάνει έντονη την παρουσία του. Παρέχονται φάρμακα, τρόφιμα και κάθε δυνατή φροντίδα στους ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Χτίστηκαν νηπιαγωγεία, σχολεία, Πολυτεχνική σχολή στην περιοχή των Μασσάι. Ιδρύθηκε Γυμνάσιο και Ιερατική Σχολή. Βέβαια, μη φανταστεί κανείς πως όλα αυτά είναι πάντα καλοφτιαγμένα, όπως τα συναντούμε στη χώρα μας. Σχολείο εκεί μπορεί να είναι ένα υπόστεγο ή ένα δέντρο με μερικούς πάγκους για θρανία. Εκκλησία μπορεί να είναι μια καλύβα από ξερό χορτάρι*. Κι όταν λένε οι Κενυάτες *Χαραμπέ***, εννοούν «προσφορά αγάπης σε χρήμα ή σε είδος από το υστέρημά μου», που σημαίνει πως ο χριστιανισμός υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων όλου του κόσμου, μόνο που δεν το γνωρίζουν πάντα!



* Παρατήρησε και στην ενότητα «Πορευθείτε σε όλα τα έθνη», τη φωτογραφία στην παράγραφο *βλέπω και μαθαίνω*, σελ. 80.

** Χαραμπέ: Λέξη στα Σουαχίλι.

Βρίσκω τις παροιμίες

Οι παροιμίες που ακολουθούν είναι αφρικανικές. Προσπάθησε να τις διατυπώσεις με δικά σου λόγια ή να βρεις και αντίστοιχες ελληνικές παροιμίες. Διαβάστε στην τάξη και συζητήστε όσες παροιμίες σας εντυπωσιάζουν ιδιαίτερα:

- Ο πραγματικός πλούτος δεν είναι το χρυσάφι (φυλές Μπαντού).
- Μια ζώνη σήμερα είναι καλύτερη από ένα παντελόνι αύριο (φυλή Μόσι).
- Ο πλούτος αγοράζει δούλους, όχι όμως αγάπη (Τόγκο).

Μια μικρή θεατρική παράσταση ... χωρίς λόγια!

Φέρε στην τάξη μουσική και ήχους από την Αφρική, φωτογραφίες και αντικείμενα που θυμίζουν την αφρικανική ήπειρο. Στη συνέχεια προσπάθησε να κάνεις μια αναπαράσταση και να δείξεις σκηνές από την καθημερινή ζωή των φυλών της Αφρικής με όποιο τρόπο θέλεις. Μπορείς να γίνεις εσύ ο ίδιος ο ήρωας, μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις το κουκλοθέατρο για την παράστασή σου.

Η συμβολή Ελλάδας και Κύπρου στις προσπάθειες της ιεραποστολής

Όπως ήδη έχουμε μάθει, η ορθόδοξη ιεραποστολή δεν αρνείται και δεν απορρίπτει τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις των λαών. Διδάσκει την αλήθεια του Ευαγγελίου με το παράδειγμα της αγάπης. Όπου οι λαοί δεν είχαν αλφάβητο, οι ιεραπόστολοι βοήθησαν να δημιουργηθεί γραφή. Όπου δεν υπήρχαν σχολεία, φτιάχτηκαν.



Οι Εκκλησίες της Ελλάδας και της Κύπρου έχουν πλούσια ιεραποστολική δράση.

Το ιεραποστολικό τμήμα της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, στέλνει ανθρώπους που βάζουν σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή, για να δώσουν βοήθεια με φάρμακα και γνώσεις, σε χωριά και φυλές που τα χρειάζονται. Οι μεταφράσεις ιερών κειμένων, οι ιερατικές σχολές, τα σχολεία είναι ελάχιστα από όσα θα μπορούσαμε να πούμε για το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας μας σ' ολόκληρο τον κόσμο αλλά και στην Αφρική.

Η Εκκλησία της Κύπρου με τη δυναμική της παρουσία στην Αφρική, μοιάζει με κιβωτό αγάπης και σωτηρίας, που ταξιδεύει σ' όλο τον κόσμο, για να διδάξει την ελευθερία και τη χαρά της πίστης.

**Πες το με μια λέξη**

Βάζουν σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τους τη ζωή: _____

Μαζεύω γραμματόσημα!

Συγκέντρωσε όσο περισσότερα γραμματόσημα μπορείς να βρεις από την Ελλάδα και την Κύπρο, που να μπορούν να χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες.

1. Θρησκευτικές γιορτές.
2. Μοναστήρια, εκκλησίες.
3. Θησαυροί από την αρχαιότητα.
4. Κομψοτεχνήματα της λαϊκής τέχνης.
5. Τοποθεσίες, κράτη, πόλεις όπου έχει αναπτυχθεί το ιεραποστολικό έργο.



Παίζω με τους φίλους μου

Τα παιδιά των Βεδουίνων της Αφρικής παίζουν, όπως κι εσείς, το παιχνίδι της σκυταλοδρομίας.

Οδηγίες του παιχνιδιού:

Για να δείτε το δικό τους τρόπο παιχνιδιού, θα χωριστείτε σε τρεις ομάδες, κάνοντας τρεις σειρές ο ένας πίσω από τον άλλον. Στη μια άκρη της αυλής, την αφετηρία, θα βάλετε μπροστά από κάθε ομάδα μια πέτρα και στην άλλη άκρη της αυλής, στο τέρμα, επίσης από μια πέτρα για κάθε ομάδα. Με το σύνθημα ξεκινούν οι ομάδες. Ο πρώτος που θα φτάσει στην πέτρα του τέρματος φωνάζει **Ake-akob** και μένει εκεί. Οι υπόλοιποι κατευθύνονται προς το τέρμα. Ο πρώτος που θα φτάσει φωνάζει την ίδια λέξη και μένει εκεί. Νικάει η ομάδα της οποίας οι παίκτες θα τελειώσουν πιο γρήγορα και θα φτάσουν πρώτοι στο τέρμα.



Αγαπώ τα παραμύθια

Συγκέντρωσε παραμύθια από χώρες της Ανατολής και της Αφρικής και φτιάξε ένα λεύκωμα με αυτά στην τάξη, για να τα διαβάζεις κάθε φορά που έχεις ελεύθερο χρόνο μαζί με τους συμμαθητές σου.

Με δίγα λόγια

- ✓ Το έργο και η προσφορά των ιεραποστόλων στις μαύρες φυλές της Αφρικής φανερώνει πως μπροστά στο Θεό είμαστε όλοι ίσοι και πως έχουμε τα ίδια δικαιώματα στη ζωή.
- ✓ Τα σχολεία, τα φάρμακα, η περίθαλψη και η αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών είναι τα βασικά έργα των ιεραποστόλων, με κύρια παραδείγματα την Ουγκάντα και την Κένυα.
- ✓ Οι Εκκλησίες της Ελλάδας και της Κύπρου με το σημαντικό ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό τους έργο έχουν συμβάλει στην εξάπλωση της χριστιανικής πίστης στη Μαύρη ήπειρο.

Συζητούμε μέσα στην τάξη

Με τη βοήθεια εφημερίδων, περιοδικών ή του διαδικτύου (internet), βρείτε στοιχεία για σύγχρονες ιεραποστολικές ή φιλανθρωπικές δράσεις στην Αφρική. Αφού συγκεντρώσετε το υλικό, μπορείτε να συζητήσετε στην τάξη τις εντυπώσεις σας σχετικά με το έργο τους.



Με μία φράση

Οι ιεραπόστολοι στις μέρες μας εργάζονται με αυτοθυσία και αγάπη σε χώρες της Αφρικής, πέρα από διακρίσεις χρώματος και φυλής.

33

Εργαζόμαστε για την ενότητα όλων



*Η Εκκλησία
αγκαλιάζει
όλο τον κόσμο*

Στα τελευταία μαθήματα είδαμε ότι η Εκκλησία με την ιεραποστολή προσπαθεί να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους χωρίς να κάνει **διακρίσεις**, αν είναι πλούσιοι ή φτωχοί, άσπροι ή μαύροι, άνδρες ή γυναίκες, μορφωμένοι ή αμόρφωτοι.

Αυτό είναι το όραμα της

Εκκλησίας: να γίνουν κάποτε όλοι οι άνθρωποι και οι λαοί ένα σώμα, μια μεγάλη οικογένεια, που τα μέλη της θα ζουν με αγάπη, σεβασμό και **αλληλοκατανόηση**, όπως οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες αγάπης.

Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Αφού καθημερινά βλέπουμε στις εφημερίδες, στην τηλεόραση, αλλά και πολλές φορές μπροστά στα μάτια μας εικόνες γεμάτες από εχθρότητα και βία. Η Εκκλησία, αλλά και ο καθένας από εμάς, δε στέκεται απλώς θεατής αυτής της σκληρής πραγματικότητας.

Η Εκκλησία του Χριστού για να δώσει παρηγοριά στο σύγχρονο άνθρωπο, προσφέρει ιεραποστολικό και πνευματικό έργο και προσεύχεται «*ὕπὲρ τῶν πάντων ἐνώσεως*». Να γίνουμε δηλαδή όλοι ένα, μια αγκαλιά, μια μεγάλη οικογένεια, όπου ο καθένας θα έχει το δικό του χαμόγελο, το δικό του χρώμα, τις δικές του συνήθειες, τη δική του γλώσσα. Σε μια τέτοια μεγάλη οικογένεια με τόσα ξεχωριστά και διαφορετικά άτομα υπάρχει ένας μόνο τρόπος επικοινωνίας: Η **αγάπη**, που ξεπερνάει τις δυσκολίες, όλα τα ενώνει και τίποτα δε χωρίζει.

Η ενότητα είναι εκείνη που κάνει τους ανθρώπους να **μεγαλουργούν**, να προσδεύουν σε όλους τους τομείς, να δημιουργούν πολιτισμό, τέχνες, επιστήμες. «*Ἐν τῇ ἐνώσει ἢ ἰσχύς*» έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή όταν είμαστε ενωμένοι γινόμαστε **ισχυροί**. Η Εκκλησία προσεύχεται κι εργάζεται για την ενότητα μεταξύ όλων των ανθρώπων. Αν όλοι βοηθήσουμε, μπορεί αυτό να γίνει πραγματικότητα στη ζωή μας. Και θα το πετύχουμε, όταν γεμίσουμε την καρδιά μας με αγάπη και φτάσουμε στο «*Εμείς*» παραμερίζοντας το «*Εγώ*».

*Η προσευχή
της Εκκλησίας
για την ενότητα όλων*

*«Εμείς»
και όχι «εγώ»*

Μαθαίνω τις λέξεις



διακρίσεις (διακρίνω): Ιδιαίτερες προτιμήσεις ή αντιπάθειες για ορισμένους ανθρώπους.

αλληλοκατανόηση: Να καταλαβαίνεις τις ανάγκες και τις δυσκολίες του άλλου, αλλά και ο άλλος να καταλάβει τις δικές σου.

μεγαλουργούν (μεγαλουργώ): Κάνουν μεγάλα έργα, επιτυγχάνουν κάτι σπουδαίο.

ισχυρός: Δυνατός.



Πηγή φωτ.: UNICEF.

Νοιάζομαι για τους ανθρώπους

Δύο σπουδαία παραδείγματα αλληλοβοήθειας και αλληλοσυμπράστασης των λαών αποτελούν οι *ανθρωπιστικοί οργανισμοί** «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» και «UNESCO». Διάβασε παρακάτω το σημαντικό έργο που προσφέρουν σε όλους τους λαούς του κόσμου:



Οι «Γιατροί χωρίς Σύνορα» προσφέρουν τη βοήθειά τους:

- σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης,
- στα θύματα που προκαλούν οι φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες κ.λπ.) ή οι ίδιοι οι άνθρωποι (πόλεμοι, τρομοκρατικές επιθέσεις),
- σε όσους υποφέρουν εξαιτίας εξεγέρσεων ή επαναστάσεων.

Τη βοήθεια αυτή προσφέρουν σε όλους τους ανθρώπους άσχετα με το χρώμα, τη θρησκεία και τα πολιτικά τους ενδιαφέροντα.



Η UNESCO είναι ο εκπαιδευτικός, επιστημονικός και πολιτιστικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Ο κύριος σκοπός της είναι:

- να συμβάλει στην ειρήνη και την ασφάλεια του κόσμου,
- να ενισχύσει την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό, που ενώνουν και φέρνουν τους λαούς πιο κοντά,
- να βοηθήσει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των λαών χωρίς διακρίσεις και με σεβασμό στην παράδοση του κάθε λαού.

Όταν οι ίδιοι οι άνθρωποι μιλούν

«Δουλεύοντας πάντως σε αυτό το πρόγραμμα έμαθα ότι ένα χαμόγελο “κάνει το θαύμα του” σε όλους τους πολιτισμούς. Αν μπορείς να γελάσεις παρέα με τους ανθρώπους, τότε μπορείς να τους προσεγγίσεις, σχεδόν παντού. Νομίζω πως αυτό είναι το καλύτερο μάθημα που διδάχθηκα».

Εύα Κάντζερ, Μαία

Χώρα αποστολής: Γεωργία (Φεβρουάριος 1999),

Πηγή: Γιατροί χωρίς Σύνορα, www.msf.gr

* ανθρωπιστικοί οργανισμοί: Αυτοί που προσφέρουν βοήθεια στον άνθρωπο.

Μαθαίνω να συνεργάζομαι

Σχηματίστε μικρές ομάδες εργασίας με τους συμμαθητές σας και ψάξτε σε εφημερίδες, περιοδικά και το διαδίκτυο για περιπτώσεις αλληλοβοήθειας και αλληλοσυμπαραστάσης των λαών (π.χ. σεισμοί, πλημμύρες, τρομοκρατικές επιθέσεις, πόλεμοι κ.λπ.). Αυτά που θα βρείτε (μαρτυρίες, φωτογραφίες, πληροφορίες) να τα παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας. Στο τέλος μπορείτε να κάνετε μια μικρή έκθεση με το υλικό όλων των ομάδων.



Πηγή φωτ.: Επίσημο αναμνηστικό λεύκιμα ΑΘΗΝΑ 2004.

Η ολυμπιακή φλόγα περνά μπροστά από το τείχος που άλλοτε χώριζε τους κατοίκους στο Βερολίνο της Γερμανίας.



Γράφω ένα γράμμα

Προσπάθησε να γράψεις ένα γράμμα προς τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» ή την **UNESCO** εκφράζοντας τη συμπάραστασή σου στο έργο τους και τη σημασία της ενότητας και αλληλοβοήθειας των λαών.









Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος εκτός από το σπουδαίο ιεραποστολικό, φιλανθρωπικό και μορφωτικό έργο που πρόσφερε, κατόρθωσε να ενώσει τους ανθρώπους και τους βοήθησε να ξεπεράσουν τις θρησκευτικές αλλά και τοπικές διαφορές.

Πηγή: Περιοδικό «Πάντα τα Έθνη», τεύχος 84, 2002.

Το ήξερες αυτό;

Ένας ακόμη μη κερδοσκοπικός οργανισμός προσφοράς προς τους ανθρώπους είναι και η «**Αλληλεγγύη**» της Εκκλησίας της Ελλάδας. Μπορείς να βρεις πληροφορίες για τον οργανισμό αυτό και να τις παρουσιάσεις στους συμμαθητές σου.



Με πια νόγια

- ✓ Το όραμα της Εκκλησίας είναι να γίνουν κάποτε όλοι οι άνθρωποι μια μεγάλη ενωμένη και αγαπημένη οικογένεια.
- ✓ Η Εκκλησία προσφέρει με την ιεραποστολή σε όλους ανεξάρτητα τους λαούς ανθρωπιστικό έργο.
- ✓ Επίσης προσεύχεται «Υπέρ της των πάντων ενώσεως», δηλαδή για την ενότητα όλων.
- ✓ Μπορούμε να πετύχουμε την ενότητα αυτή με την αγάπη, την αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασμό.
- ✓ Οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» και UNESCO είναι σπουδαία παραδείγματα αλληλοβοήθειας και αλληλοσυμπάρστασης των λαών.

Με μία φράση

Η Εκκλησία προσεύχεται για την ενότητα όλων των ανθρώπων αλλά, για να γίνει αυτό πραγματικότητα, πρέπει όλοι να βοηθήσουμε με όπλα την αγάπη, την αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασμό.